



T M M O B HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI B Ü L T E N İ

İki ayda bir yayınlanır - ücretsizdir

Yıl 13 • Sayı 54
AĞUSTOS 2003

HKMO Adına Sahibi
Hüseyin ÜLKÜ

Genel Yayın Yönetmeni
A. Fahri ÖZTEN

Yazı İşleri Müdürü
Zeki Y. YÜCESOY

Oda Yayın Kurulu
Cengiz DAĞDELEN
Nihal ERDOĞAN
Güliden GÜROL
Sebahat YILDIZ
Hakan GÜNGÖR
Hasan ADAY
Z. Ertuğrul ÖZKALAYCI
Saadet TOKDEMİR
Gonca Seçer BİLEKLİ

Adana
Ferhat GÜVEL

Ankara
Güliden GÜROL

Antalya
Yaşar SONGÜR (SAYGUN)

Bursa
Ali Faruk ÇOLAK

Diyarbakır
Halil ERDEM

İstanbul
Murat Selim ÇEPNİ

İzmir
Okan ÖZEĞE

Konya
Mustafa ALTUN

Samsun
Hakan TOKAÇ

Trabzon
Veysel ATASOY

Genel Merkez
Sümer-1 Sokak 12/10
Kızılay / ANKARA

Tel
0.312.230 29 39
0.312.229 34 67
0.533.762 28 13

Fax
0.312.230 85 74

e-mail
hkmo@hkmo.org.tr

web
www.hkmo.org.tr

Lokal Tel
0.312.229 08 01

Mizanpaj Tasarım
Yayın Kurulu

Teknik Hazırlık Baskı
OHEM İletişim
418 58 78 - 79

ŞUBELER

Adana JÜttesi
Adalet Cad. Reşat Bey Mah.

B*r CM **•*>: 27
Seyhan/ADANA
W 0 322 456 01 69
Faks: 0 322 456 01 10
adana@hkmo.org.tr

Ankara Şubesi
Fevzi Çakmak Sokak 31/18
Demirtepe -ANKARA
Tel: 0.312.229 42 18
Faks: 0.312.229 40 86
ankara@hkmo.org.tr

Antalya Şubesi
Tahılpazan Mah. Adnan
Menderes Bulvarı No:15
Kat:7 Daire:31 ANTALYA
Tel. 0.242.244 78 83
Faks: 0.242.244 78 84
antalya@hkmo.org.tr

Bursa Şubesi
Hajim işcam Cad. Tuğtaş İşhanı
Kat:2 No:203 BURSA
Tel: 0.224.225 42 12-13
bursa@hkmo.org.tr

Diyarbakır Şubesi
Aii Emri 4. Sok. Nergiz Apt.
16/3 Yenişehir -DIYARBAKIR
Tel: 0.412.224 68 70
Faks: 0.412.224 68 70
diyarbakir@hkmo.org.tr

İstanbul Şubesi
Tay Sok No: 17/2
Rangaltı Şişli - İSTANBUL
Tel: 0.212.291 33 79/3 hat
Faks: 0.212.291 33 82
istanbul@hkmo.org.tr

İzmir Şubesi
1441 Sokak No:4/5
Alsancak-İZMİR
Tel: 0.232.463 08 44
Faks: 0.232.463 84 63
izmir@hkmo.org.tr

Konya Şubesi
Babalık Mah. Keyhüsrev Sk. Özlen İşhanı
No:9/10 42060 Selçuklu-KONYA
Tel: 0.332.320 76 27
Faks: 0.332.320 82 96
konya@hkmo.org.tr

Samsun Şubesi
Demirciler Yokuşu Vakıflar İlhanı
Kat:2No: 10 SAMSUN
Tel: 0.362.433 01 38
Faks: 0.362.433 04 79
samsun@hkmo.org.tr

Trabzon Şubesi
Çarşı Mah. Maraj Cad.
Emek No:47/3
TRABZON
Tel: 0.462.326 27 03
trabzon@hkmo.org.tr

MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER

Erzurum Temsilciliği
Cumhuriyet Cad. Ak Merkez
Kat:6 No:73/A
ERZURUM
Tel: 0.442.234 22 37
erzurum@hkmo.org.tr

Malatya Temsilciliği
Kadastro Müdürlüğü
MALATYA
Tel: 0.422.321 15 03
malatya@hkmo.org.tr

Kayseri Temsilciliği
Sahabiye Mah. Kalender İşhanı
No: 11/9- KAYSERİ
Tel: 0.352.222 35 15
Faks: 0.352.232 18 26
kayseri@hkmo.org.tr

Çorum Temsilciliği
Çepni Mah. Emniyet Sk.
Benderli İS Merkezi No:2/38
Tel: 0.364.225 18 19
corum@hkmo.org.tr

BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

Yayın Kurulu'na göndermek istediğiniz yazılarınızı "yayinkurulu@hkmo.org.tr" adresine gönderebilirsiniz.

- Gönderilen yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
- Resimler net olmalıdır.
- Yayınlanan yazılar kaynak gösterilmek koşuluyla başka yayın organlarında yayınlanabilir.
- Kaynaklar, yazarların soyadı alfabetik sırasına göre ve "soyadı, adı, belgenin adı, yayın yeri ve tarihi" şeklinde sıralanmalıdır.
- Gönderilen yazılar için telif ödenmez.
- Uzun, teknik bilgi, pratik ve şekil içeren yazılar Office programında sayfa boyutları düşürülerek düzenlenmeli ve sayısal ortamda gönderilmelidir.
- Yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez.

- 4 Ekrem ULSOY
- 19 HKMO 38. Dönem Sürecine Kısa Bakış
A.Fahri ÖZTEN
- 25 Yönetim Kurulumuzun "Denetim Komisyonları" ile İlgili Kararı
- 26 Yenişehir Belediye Başkanlığına
- 30 II. Genç Haritacılar Günleri
- 34 II. Dikili Yaz Kampı Programı
- 36 Birim Fiyat / Özet Ücret Cetveli
- 41 4916 Sayılı Çeşitli Konularda ve Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Makamına Mektubumuz
- 46 İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne
- 48 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna İlişkin Oda Görüşleri
- 50 İSKİ Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığına
- 53 Hazine Malları ve İmar Uygulaması
Hüseyin KOÇAK, Metin BEYAZ
- 58 Haritacılıkta Devrim
Nazmi YILDIZ
- 64 Küreselleşme
Cengiz DAĞDELEN
- 72 Şubemizden Haberler
- 95 Atananlar - Evlenenler - Doğular

Sevgili dostlar, merhaba;

Bültenimizin kapak konusunu, ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünün kurulduğundan olan ve 15/07/2003 tarihinde aramızdan ayrılan Profesör Doktor Ekrem ULSOY'a ayırdık.

Bilindiği üzere Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü ilk olarak 1954 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki üç değerli hocamızın büyük katkılarıyla kurulmuştur. Mesleğimiz önderlerinden olan değerli hocalarımız Macit ERBUDAK, Burhanettin TANSUĞ ve Ekrem ULSOY; mesleğimizin gelişimi için yaptıkları özverili çalışmalarla, Odamızın kuruluş sürecinde, bilimsel ve teknik konulardaki destek ve katkılarıyla, kendilerini mesleğimizin ve Odamızın tarihsel sürecinde saygın ve sevilen bir çizgiyle tanıtmışlardır.

Ülkemizin çağdaşlaşma ve aydınlanma sürecindeki mücadeleleri asla unutulmamalıdır. Ekrem ULSOY'un dediği gibi "En iyi hoca en iyi öğrenci olmalıdır, sonsuza kadar öğreneceğiz" Anıları önünde saygı ile eğiliyoruz.

Odamızın 38. dönem çalışmalarına Nisan 2002'de yapılan Genel Kurul sonucunda başlanmış olup, bir yılı aşkın süredir devam etmektedir. Bu süre içerisinde Odamız çalışmalarını; ülkemizin siyasi ve İktisadi programlarının hayata geçirilmesinde yaşanan bunalımlar ve sıkıntılar, bilim ve teknolojiye gelişmeler, sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde bültenimizin bu sayısında özele sizlere sunuyoruz.

Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin kanun ve ülke çıkarları yönünde yürütülmesi, çağdaş norm ve standartlarda hizmet verilmesi, doğru, güvenilir ve kullanılabilir bir üretim sürecinin yarabilmesi, kaynak istafının önlenmesi meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde karşılıklı güven ve dayanışmanın üst seviyeye çıkarılması, üretim kalitesinin yükseltilmesi, mesleki davranış ilkeleri ve meslek etiği çerçevesinde sürecin işletilmesi Odamızın görev ve sorumluluğu içerisinde yer almaktadır.

2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ile birlikte ekonomik yönden en avantajlı teklifin verilmesinde kabul edilmeyecek sonuçlar ile karşılaşmaya başladık. Mühendislik Hizmetlerinin maliyetlerinin belirli olduğu, aşağı çekilmesi durumunda standartları sağlanamayacağı, güvenilir ve kullanılabilir hizmet üretiminden uzaklaşarak haksız rekabetin yaşanabileceğinin gerçek bir olgu olduğu bilinmektedir.

Odamız, gelişmelere yönelik Denetim Komisyonuna görev vererek çalışmalar başlatmıştır. Konuya yönelik gelişmeleri bültenimiz aracılığı ile sizlere ulaştırıyoruz.

Değerli dostlar, TBMM'nin son dönem çalışmalarında gündeme getirilen orman arazileri ile işgal edilen diğer kamu arazilerinin satış kaçak yapılaşmaya getirilen af vb. bazı yasalardaki değişiklikler meslek Odaları ile diğer sivil/demokrat toplumsal kuruluşların görüşü alınmadan hıza Meclis Genel Kurulundan geçmiştir.

Ülkemizin topraklarının iç ve dış işgalcilere satılmasıyla Türkiye'de demokrasinin ve hukuk devletinin tehdit altına gireceği kaçak yapılaşma, kıyı işgallerinin affının sosyal ve kültürel boyutu da dikkate alınarak gündeme getirilmemesi yönündeki görüşlerini içeren ve bu nedenle de, bu değişikliklerin onaylanmamasına ilişkin Cumhurbaşkanına iletilen Odamız mektubuna bültenimizde yer verdik.

II. Genç Haritacılar Günleri Trabzon Şubemizin yürütücülüğünde 16-19 Mayıs 2003 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirildi.

Hem kabarmış, hem de içerik yönünden ülkemizde eşi ve benzeri olmayan Genç Haritacılar Günleri etkinliği için özel bir yayın hazırlamayı planladık. Ancak çeviriler henüz elimize ulaşmadığı için, bu sayımızda etkinliği özelle sizlere iletiyoruz.

Meslek alanımızda çok geniş uygulama alanına sahip ve temel bilim dalından olan Mühendislik ölçmeleri ile; genel olarak yapılan ölçmelerin dışında önemli bileşenlerinden biri de projede tasarlanan geometrinin fiziksel yer yüzüne aktarılması -aplikasyon-, yapı tamamlandıktan sonra projeye uygulanıncanın kontrolü, yer kabuğunda ve diğer mühendislik yapılarının geometrisinde meydana gelen yataş ve düzey değişimlerin deformasyon-izlenmesi çalışmalarıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde bu alandaki uygulamaların irdelenmesi amacıyla YTÜ ile birlikte 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunu düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

İzmir Şubemizin yürütücülüğünde çalışmalar devam eden II. Dikili Yaz Kampının 30 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Dikili'de yapılacağı haberini bir önceki bültenimizde sizlere ulaştırmıştık. Bu etkinliğimize TMMOB ve ülkemiz çerçevesinde bakıldığında, çok az rastlanabilir bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Etkinliği programını bültenimizin bu sayısında sizlere iletiyoruz, katkı ve desteğinizi bekliyoruz.

Sevgili dostlar, bültenimizin bu sayısında ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlara yazılan bazı yazışmalardan örnekler: Odamız Birim Fiyat Listesi ve Özet Ücret Cetveli, "Hazine Malları ve İmar Uygulaması", "Haritacılıkta Devrim", "Küreselleşme Dedikler Şey" makaleleriyle "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştay" duyurusu, Şubelerimizden Haberler, Atananlar, Evlenenler, Doğular bölümüne yer verdik.

Öneri ve katkılarınızı bekliyoruz. Saygı ile dostça kalın, Saygılarınıza,



Macit Erbudak
(1912-...)



Prof. Burhanettin Tansuğ
(1920-...)



Prof. Dr. h.c. Ekrem ULSOY
(1912-...)

Onlar, Yıldız Teknik Üniversitesinde, ülkemizin Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi verilen ilk bölümünün kurucuları ve mesleğimizin önderleri oldular. Aynı zamanda, kuruluşu dahil, Odamızın tarihinde de sağladıkları katkılarla kendilerine saygın bir yer edinen ülkemizin onurlu aydınlarıydılar. Yarattıkları değerleri geleceğe taşımak görevimizdir. Öğrencileri ve tüm meslektaşları Onları unutmayacak. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz...

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

SEVGİLİ HOCAMIZ EKREM ULSOY'U KAYBETTİK

Prof Dr. Ekrem Ulsoy Hocamızın Kimliği Hakkında

Ülkemizde Harita Mühendisliği öğretimini başlatan 3 hocamızdan biri olan Prof. Dr Ekrem Ulsoy'un kısa özgeçmişi.

1912de Halep'le doğdu.

1925'deİslandbuH. Erkekİlkokulunu bitirdi.

1928de Vefa Ortaokulunu

1931 'de İstanbul Erkek Lisesini

1938de Berlin Teknik Üniversitesini bitirdikten sonra Almanya'da Posdam Jeodezi Enstitüsünde Mümcü Harita Dairesinde, Münich Rasathanesinde stajlarını tamamlayarak Harita Yüksek Mühendisi oldu. Yurda döndükten sonra sırayla:

1939da Harita Genel Komutanlığında

1939-1941 Askerlik hizmeti

1941-1945 Harita Genel Müdürlüğü

1946-1947Toprak İşleri Genel Müdürlüğü

1947 de Harita Genel Müdürlüğü ve

10.02.1950 de İstanbul Teknik Okulunda Bölümün kurulduğunda görev aldı. Bölümdeki görevine başladığında ilk Bolum Kurulu toplantısında oybirliği ile Bolum Başkanı seçildi. Aralıksız 19 yıl Bolum Başkanlığı yaptı ve Ebedi Şel unvanını aldı.

Üniversitemizin Teknik Okul ve Akademi Dönemlerinde bu günkü Üniversite Senatosu olarak adlandırılan kurullarda 30 yıl aralıksız Senato üyeliği yaptı

1982 yılında 70 yaşında emekli oldu. Ancak ders vermeyi bırakmadı ve 2005'ye kadar ders vermeye devam etti

Bölümümüzün kurucuları Olan

Prot, Dr. Macit Erbudakı 19B1 yılında,

Prof. Dr Burhan Tansuğ'u 2000 yılında,

Ve son çınar ağacımız ekrem hocamızı da 15.07.2003 Salı günü sabah 6.00 sıralarında kaybettik.

Meslek camiası olarak çok üzgünüz. Tüm haritacıların başı sağolsun.

Emekli oluncaya kadar Jeodezi Ana bilim Dalının Başkanlığını yaptı. Bir yıl öncesine kadar Lisansüstüne ders vermeye devam etti. Lisans kısmında da bitirme çalışmalarında görev alıyordu. Ancak 57. Hükümet döneminde çıkarılan bir kanunla görev ödeneğinin kesilmesinden dolayı üzgün şekilde ders verme görevinden ayrıldı,

2 Nisan 2002 de Bolüm Başkanlığımıza çok anlamlı dilekçe vererek ayrılmıştı Bu dilekçe ile değerli hocamız 42 yıldır devam ettirdiği ders verme görevinden ayrılıyordu ve çok üzgün olduğunu söylüyordu. Bizlerde çok üzülmüştük, ancak yasal düzenlemeler karşısındayapabileceğimizbirşey yoktu.

Hocamız çok düzenli bir yaşantısı vardı ve çok disiplinliydi. Neşeli bir yaşantısı vardı. Bizi neşelendirmek için başından geçen olayları anlatır, fıkra anlatır bizi neşelendirirdi. Görevine bağlıydı. Her işim düzenli ve zamanında yapardı.

Çok sayıda yayını vardı. Kitapları makaleleri, bildirileri oldukça (azladır. Çok sayıda konterans vermişdir Açık oturumlarda görev almıştır Çok sayıda söyleşiye katılmıştır

Biz kendisini Türkiye de mesleğin Gauss'u olarak görüyorduk. Mesleğimize katkısından dolayı tüm Haritacıların kendisine minnet borcu vardır.

Değerli Hocamıza Tanrıdan rahmet ailesine ve meslektaş-

larına başsağlığını diliyoruz.

Ekrem Hocanın Ardından...

• Erol KÖKTÜRK

*Merhaba Sevgili Hocam,
Sevgili Öğretmenim Merhaba,
Merhaba Sevgili Dostum...*

Sen bizim lisans ve yüksek lisans öğrenimimiz sırasında "hocamız", daha doğrusu "öğretmenimiz"; okul sonrasında "dostumuz" oldun... Gönül dostumuz... Özlemle beklediğimiz konuğumuzdun... Sohbetlerimi özlediğimiz meslektaşımız, çocuksu meraklarla "sektördeki havadisleri" öğrenmek isteyen bir meslek misyoneriydin...

Ne demiştin 22 Şubat 1997 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesindeki söyleşi sonrası sana sunulan, üzerinde Piri Reis Haritası olan tabağı alırken? Sesin bugün gibi kulaklarımda... "Benim en büyük armağanım sizlersiniz..." Aynen böyle demiştin... İçimde ilk bir hoşluk olmuştu... İşte o armağanların burada... Kendileriyle övündüğünü her keresinde söylediğin, onlara kıvanç duyduğun, "En büyük eserimiz," dediğin armağanların, öğrencilerin, dostların, evlatların... Buradalar.. Seninle birlikte...



18 Mart 2003 günü evinde ziyaret etmiştim seni... Şöyle demiştin: "Sen bana hep Ekrem ULSOY kıdır?" diye sordun. Benim babam Erzurumlu, annem Elazığlı, ben 1912 Halep

doğumuyum ve 80 yıldır İstanbul'da yaşıyorum... Söyle bakalım şimdi ben nereliyim?" Gülüşmüştük...

Sen Sevgili Dostum, Türkiyeliydin, daha da fazlası Dünya yurttaşıydın... Aydınlık kafana, nesnel mantığınla, insanları ve mesleğini seven yaklaşımınla, ülke ve dünya sorunlarıyla olan ilgile Dünya yurttaşıydın... Önderdin, misyonerdin, taşıyıcıydın, paylaşındın... Bu yapıyla bizlere öğretmenlik yaptın... Önümüzü aydınlattın... Bize yol gösterdin...

Sen söylemiştin bir gün? Macit Hoca sana ne demiş? "Ekrem, sen fazla konuşmuyorsun. Ama konuşunca da ortalığı karıştırıyorsun..." 17.09 2002 günü bunu aktarıdıktan sonra, "Ben düşüncelerimi başkaları söyleyin, isterim. Eksik bırakırsa, o zaman konuşurum," demiştin. Sen, yineleyen değil, söylenmeyeni söyleyendin. O ana kadar görülememiş olanı fark eden ve söyleyen... Bu özelliğinle bakış açılarımızı genişlettin...

87 yaşındaydın. Anımsıyor musun o günü? 19 Eylül 1999 Pazar günü beni evden aradın. Jean-Jacques Rousseau'nun "Toplum Sözleşmesi"ni okuyup okumadığımı sordun. Okumamıştım. Ayrıca da sivil toplum üzerine konuşmak istiyordun. 25 Eylül 1999 cumartesi saat 10.00'da buluşmak üzere sözleşdik. O gün senle buluştuk. Kitabın 30 sayfasını okumuştun, ilginç bulmuştun. Benim de okumamı istiyordun. Açıkçası bana ödev veriyordun. "Oku, ondan sonra gel," dedin... Sonra konuşmalıydık. Bana ilginç geliyordu, Sevgili Dostum!.. 87 yaşındaydın, ama yeni bir toplum sözleşmesi üzerine, sivil toplum alanı üzerine düşünceler içindeydin, heyecan duyuyordun. Yaşamın içindeliğin sunuyordu... Toplum adına düşünmeler, sorumluluk serüyordu...

Seninle olan sıcak dostluğumuzu bir kez daha düşündüğümde, bu törenin anlamı nedir? 15 Temmuz 2003'un anlamı ne?

Bunun yanıtı, "senin kim olduğunda" saklı... 18.03.2003 günü ziyaretimde, "İnsanlar ve olaylar, bir sel gibi önümden aktı," diyordun... Anlık durulamanda, gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçen 91 yılın kareleri duyumsanıyordu... Bunları konuştuktan sonra gözlerimin içine baktın ve "Ben, Türk haritacılığının en

kıdemli tanışırım," dedin. Bu nitelemenin anlamını kavramaya çalıştım... Şimdi, senin aramızdan ayrılmadan sonra, daha iyi anlıyorum bu nitelemenin anlamını... İşte 15 Temmuzda, Türk haritacılığının en kıdemli tanığı, Ekrem ULSOY, aramızdan ayrıldı...

Bu tanık, çocukluğundan başlayarak bu yola koyulmuştu. Çocukluğunda, iyi bir matematikçi olan piyade subayı babasıyla matematik problemleri çözerdi. Ortaokulda iş tersine döndü ve babasına matematik öğretmeye başladı. 8. sınıfa giderken, Beyazıt Kütüphanesine gidip, matematikçilerin yaşamlarını okuyordu: Salih ZEKİ'nin, Vicidili TEVLIK PAŞA'nın ve diğerlerinin...



Haritacılığı Almanya'da öğrendi... Berlin'de... "Almanya'da yalnız mesleğimi öğrenmedim. Alman disipliniyle çalışmayı da öğrendim," diyordu. "Oysa," diyordu, "Türkiye'de çalışma yapıyor gibi görünmek daha önemli..." Bir eleştiri, bir uyarıydı bu... O nedenle Sevgili Öğretmenim, sen gerçekten de "disiplinin, düzenin, çalışmanın, bunların ardından gelen başarıların da simgesiydin bizler için.

"Almanya'da yeşillik sevgisini de öğrendim. Bu memleket yeşile de hasret... Oysa şimdi her taraf gri oldu," derken toplumsal eleştiri yapıyor, çarpık kentleşme konusunda geldiğimiz noktayı vurguluyordun.

"Dünya, bugün açlar ve toklar diye bölündü. Bu nedenle bu dünyadan hayır gelmez," diyordun. Davos'u "Zenginler Kulübü", Porto Alegre'yi "Fakirler Kulübü" olarak niteledikten sonra düşüncelerini söylerken, evrensel tehlikelere işaret ediyordun... Tok, ister Amerikalı, ister Japon, ister Türk olsun, açlar olduğu sürece dünyanın geleceğini iyi görmüyordun... "Amerika, 'Ben dünyayı satın alabilirim,' diyor. Belki 10 kere satın alır... 'Dünyayı istediğim gibi düzeltirim,' diyor... Bu çok büyük bir iddia... Ama, eğer insanlar ümitsiz duruma gelirse, onların ne yapacağı belli olmaz..." derken Irak işgali üzerine epey kafa yorduğun ortaya çıkıyordu...

Yaşamında hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamıştın... Yaşamında hiç yalan söylememiştin... Kimseyi aldatmamıştın... Hiçbir zaman çıkarlarını için uğraşmamıştın... Çevresine huzur veren bir yapın

vardı... Ekrem ULSOY olmak kolay değildi... Oldun... Ekrem ULSOY kalmak kolay değildi... Kaldın... Sen şimdi burada herkesin bildiği yalın, anlaşılır, sıcak, dost, alçakgönüllü yapınla bizlerle birliktesin...

"Ben sizleri unutamam," diyordun... Unutmadın... Sen bizleri hiçbir zaman unutmadın... Yollara düştün... Toplu taşıma araçlarıyla, yürüyerek, yaz-kış demeden belediyelere, kadalara, DSİ'ye, DDYY'e, Karayollarına, şirketlere, bürolara gittin. Meslektaşlarını ziyaret ettin. "Sıkılmamak şartıyla," hem ziyaretler yaptın, hem sektördeki en son haberleri aldın... Sen benim de davetsiz, davete gerek olmayan konduğumun, dostumduğun... Ama ne bir çayımızı içtin, ne de bir kahvemizi... Çünkü içmezdin... Masrafsız bir konuktu... Senin susuzluğun, meslektaşlarına ve mesleğineydi... Onlarla buluşmalarında bu susuzluğunu azaltmaya çalıştın... Ama o susuzluk hiç bilmedi...



Almanya'da sağlam bir altyapı kurmak için iyi bir öğrencilik yaptın. Orada başarmaktan başka şansın yoktu. Hem 4. yarıyıldak sınavı (Vorbereitung), hem de 8. yarıyıldak sınavı (Hauptprüfung) "Peki" ile vermiştin. Çünkü seni oraya Atatürk, ülkenin kit kaynaklarını kullanarak göndermişti. Başarsız olamazdın. Olmadın da... Ve sen 1933 yılından 2003 yılına kadar yaşadysan, "Atatürk sayesinde," yaşamıştın. Sen böyle söylüyordun.

Hitler'in 27 Şubat 1933 tarihli Reichstag yangınının sorumlusu göstererek giriştiği tutuklamalar kapsamında Naz kamplarına gönderilmekten son anda kurtuldun. Oturduğun evi basan Nazi birlikleri seni de götürürlerken, Türk olduğuna inandıramamıştın onları. Çok düzgün Almanca, Yahudilere benzeyen görünümün nedeniyle seni tam panzere bindireceklerken, ev sahibin balkondan bağırmıştı, "O, Türk!.. Onu Atatürk gönderdi!..". Pasaportuna bu uyarıdan sonra bakma gereği duydular. Bu olay üzerine Nazilerin Berlin Garnizon Komutanı Türk Ateşliğinden özür dilemişti. Türkiye'nin o zamanlar saygınlığı ve ağırlığı bu düzeydeydi... Şimdilerde askerlerimiz çuvalara tıkıştırılıp tutuklanırken, yaşadıklarımıza ne kadar üzülüştüğünü anlayabiliyoruz. Nerelerden nerelere geldik Sevgili Dostum...

Butun bir ömrünü mesleğine, eğilim alanına verdin... Oradan seni anlaşılması güç bir kararla kopardılar. 2001 yılında Maliye Bakanlığının aldığı kararla, emekli öğretim üyeleri üniversitede ders vermekten uzaklaştırıldığında, bunu bir türlü kabullenemedin. Bu karardan duyduğun rahatsızlığı, bu kararın anlaşılabilirliğini herkese anlattın. Dertleştin. Senden zıyn düşünmemiz olanaksız olan sevgili eşin Nejat Hanım, "O olaydan sonra satranç oynamayı bile bıraktı," diyordu. Bu karara ne kadar kınadığını gösteriyordu... Seni ki, yaşamının son saniyelerine kadar dâpduru bir belleğe sahiptin. Beynine hep egzersizler yaptırıyordun. Satranç oynuyordun. 20.07.1998 günü Tuzla'daki İller Bankası Kampına söyleşi için geldiğimde, bir şey vermek için mütevazı odanza girdiğimizde başucundaki satranç kitapları dikkatimi çekmişti. Bu kadar bağlandığın bir hobini, üniversiteyle olan bağlana birlikte, bir yanlış ve saçma karar ortadan kaldırmıştı.

Çevrene yük olmadan, insanları sıkmadan, sevgi ve iyilik dolu bir yürekle yaşadın. İnsanları hayrete düşürecek derecedeki mütevazı yapıyla ilişkiler kurdun. Çevrene huzur ve neşe verdin. Sevdin, sevildin, ilgi ve saygı gördün...

Ne mutlu sana...

Ne mutlu Nejat Hanıma, "bir gün bile tatsız olay yaşamadığını," söylediği 61 yıllık birlikteliğiniz için...

Kızlarına, damatlarına, torunlarına ne mutlu. Senin gibi bir aile büyükleri olduğu için...

Ne mutlu bizlere. Senin gibi öğretmenler öğretmesimiz, dostumuz olduğu için...

Sevgili Dostum, Değerli Öğretmenim,

Seninle buluşmalarımı, sohbetlerimi, kahkahalarını, yol göstermelerini, içtenliğini, sıcaklığını, sevecenliğini özleyeceğim... İnanıyorum ki, seninle buluşmaları keyfini tadanların hepsi bu özlemi duyacak... O huzur verici yüzün belleğime çoktan yerleşmişti... Öylece kalacak...

Sonsuzluğa yolculuğunda,

Olumsuzluğa yolculuğunda, yolun aydınlık ve açık olsun...

Hoşça kal...

Prof. Dr. Ahmet AKSOY



Kafamız karmakamışık. Henüz kendimize gelemedik. Bu ruh hali içinde Ekrem Hocamızın ardından ne söyleyebiliriz ki? Hem de Ekrem Hoca gibi bir kişiliği kelimelerle anlatmak mümkün mü?

Ama içimizi dokmek de bir ihtiyaç. Kırk dokük sözlerle de olsa!...

Önce öğrencisi olarak, daha sonra öğrencilik sıfatım değişmeden meslektaş olarak, yanında ve yakınında yer almış olmaktan gurur duyduğum, buna karşın kayıbdan bir o kadar acı çektiğim Ekrem Hocalı günlerimiz ne yazık ki artık geçmişte kaldı.

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer...

Ekrem Hocalı günlerimizin hatıraları ile yaşamaya çalışacağız artık... Güzel günlerin hayalini kuracağız... Gur, keskin ve otoriter sesini duyamayacağız, kıkraları ile neşelenemeyeceğiz ve öğretilerinden yararlanamayacağız artık...

Fıkra deyince, öğrencilik yıllarına gittim. Elinde küçük kağıtlara el yazısı ile yazılmış notlarının hatırlayıcı desteğini alarak, vakur, ciddi, tertipli ve düzenli, tahta başında ders anlatıyor Ekrem Hoca. Çoğumuz onu hep böyle ciddi bilirdik. Pek çoğumuz Ekrem Hocayı fıkra ile birlikte düşünemez. Halbuki özel hayatında ne kadar neşeli, ne kadar hazırcı ve ne kadar nukteli idi Ekrem Hoca, ne güzel de fıkralar anlatırdı. Ama sınıfta tam hazırlıklı, planlı ve konusuna tam hakim gerçek bir bilim adamı, yüksek vasıflı bir Hoca, Ekrem Hoca.

Almanya'dan ilk dönüşümde, 1963-1965 yıllarında, Macit Hocanın, ikinci dönüşümde de, 1965-1976 yılları arasında, Ekrem Hocanın ağır ders yüklerini halifletmeye çalışmışım. 1978'de hocalarını yükünü azaltacak, benden başka, değerli, yetenekli genç arkadaşlar yetişmişti. "Onların onunu kesmek istemiyorum, beni affletmenizi diliyorum," dediğimde bir terahlama duyduğumu ve "Nasil uygun görüyorsan Ahmet" dediğini çok canlı hatırlıyorum. Belliydi ki bunu kendisi de düşünmüş, fakat bana söyleyememişti. Boylesine iyi yürekli, değerbilir ve ince rahli idi Ekrem Hoca.

Yine biraz öğrencilik yıllarına dönelim. Arkadaşlardan birisi bizim harita çizim ve yazım hocası Behzat Bey'e biraz saygısız davranmıştı. O da buna çok uzulduğunu, Bölüm Başkanımız Ekrem Ulsöy'a söylemiş. Ekrem Hoca bir hoşmıla girdi sınıfa ve hoşnutsuzluğunu keskin sözlerle belirtti. Onu boylesine kızgın görmemişim, daha sonra da görmedim. Neden? Çünkü ciddiyetten uzak davranışların, hafifliğin, taşkınlığın onun lügatında yeri yoktu. Ciddi insandı Ekrem Hoca, görev bilinci çok yüksek, vatansever bir örnek insandı.

Öğrencilerini yakından tanırdı ve onları ismen hatırlardı. Çok güçlü bir belleği vardı. Algılayabildiğimiz kadarıyla, çok sağlıklı bir muhakeme yeteneği vardı Ekrem Hocanın. Butun bu vasıflar, doğai olarak bizlere üstün vasıflı bir hoca, meslek camiasına konusuna hakim bir uzman bilim adamı kazandırmıştı.

Bir sınavında bir sorunun cevaplandırmasında hata yapmışım. Hafa, bir sayının logaritmasının alınmasında. Beni bu yüzden cezalandırmamış, ama merakını da yenememiş. Odasına çağırılmıştı ve dakikalarca bu yanlışlığın nedenini buimaya çalışmıştık. Öğrencilerinin iyi yetişmesinin üstün sorumluluğunu taşırdı Ekrem Hoca. Biz Almanya'da yüksek lisans öğreniminde, onun verdiği derslerle ilgili sınavlarda hiç sıfır çekmeden başanlara ulaştık. Öğrencilerinin başansından büyük mutluluk duyardı. 1955'de Yıldız'da mezuniyetimden sonra, bana ödül